



VIRTUELE Verwondering

Ria (62) en Deen (69) van Vugt hebben een abonnement en komen vaak en graag in de Efteling. Omdat Ria in een rolstoel zit, is de Droomvlucht voor haar geen optie. Goed nieuws: sinds april kunnen mensen met een beperking plaatsnemen in onze Virtuele Droomvlucht. Ria en Deen probeerden het samen uit. Wonder ging mee.

tekst Iris Koomen beeld Erik Verburgt/VRBLD



Ria en Deen van Vugt gaan voor het eerst samen in de Droomvlucht

Welkom bij de Virtuele Droomvlucht!", roept gastheer Rob vrolijk als hij de deur openzwaait naar een ruimte met zwarte gordijnen, een beeldscherm, zitplaatsen, VR-brillen en headsets. Ria en Deen van Vugt zijn bijna 35 jaar getrouwd, maar nooit eerder gingen ze samen in de Droomvlucht. Vandaag gaat het gebeuren! Hij in een gondel, en zij virtueel, met een VR-bril op. Ria heeft een progressieve spierziekte, waardoor ze in een rolstoel zit en de Droomvlucht niet in kan. "Ik heb weleens geprobeerd om toch in zo'n gondel te komen, hoor. Ik dacht: wat kan mij het schelen, ik probeer het gewoon! 'Gooi mij er maar uit bij brand', zei ik tegen mijn man, want daar beneden is toch een zwembad? Maar het mocht echt niet en natuurlijk snap ik dat. Je moet zelf uit het karretje kunnen komen, en dat kan ik niet."

VR-BRIL OP, ROLSTOEL OP DE REM

Deen moet een speciale pas laten zien als hij mag plaatsnemen in de Droomvlucht. De gastheer of gastvrouw weet dan dat hij samen met iemand is die de Droomvlucht virtueel gaat doen. Deen krijgt een headset op, waardoor hij en Ria met elkaar kunnen praten. Ondertussen wordt Ria geïnstalleerd. Rolstoel op de



"Ik voel de wind. Wat leuk. Het is net alsof je er echt in zit!"

rem, VR-bril op. "Zit 'ie goed?", checkt Rob. "Het lijkt of ik mijn masker tegen slaapapneu op heb!", grapt Ria. "Hallo Ria, hoor je mij?", vraagt Deen via de headset. Iedereen zit, het contact is gelegd en de vlucht kan beginnen.

LEVENSECHT

"Ik voel de wind. Wat leuk. Het is net alsof je er echt in zit!", zegt Ria. "Ik zit er ook echt in", zegt Deen droog aan de andere kant. Ria lacht en kijkt ondertussen haar ogen uit, terwijl ze door het Wonderwoud, de Elfentuin, de Sterrentunnel, het Rijk van de Hemelburchten en het Zompenwoud beweegt. Overall is wat te zien en het is levensecht. Boven zweven elfjes, beneden zien we een vijver - Ria's 'zwembad'. "Oeh, als we draaien voel ik het ook in mijn buik", zegt Ria. "Ik ook hoor", zegt Deen. En dan is de vlucht ten einde. Rob ontkoppelt Ria en Deen staat haar even later al op te wachten. "Leuk om dat samen met jou te beleven", zegt Deen. "Het was net of we er echt samen in zaten", zegt Ria. "Ik zou het leuk vinden als er nog meer VR-attracties komen, bijvoorbeeld de Baron of iets anders snels. Het is fijn dat dit zo toegankelijk is voor mij." ■



OOK IN DE VR-DROOMVLUCHT?

Droomvlucht is al 25 jaar attractie nummer 1 van de Efteling. Helaas is de attractie door veiligheidsredenen niet toegankelijk voor mensen met een beperking. Daarom is de virtuele versie van de Droomvlucht ontwikkeld. De VR-Droomvlucht is iedere dag geopend voor mensen met een beperking. Hiervoor hoef je geen afspraak te maken.